

## Vragen of niet vragen?

Een beroemde Aikidoleraar zei tegen zijn leerling: "Wijze mensen hebben altijd twijfels. Domme mensen weten alles zeker en zijn vasthoudend in hun overtuigingen."

"Weet u dat zeker sensei?" vroeg de leerling.  
De sensei antwoordde "Daar ben ik zeker van."

Soms leggen we een vraag voor aan een gerespecteerde deskundige, bijvoorbeeld een sensei met een hoge dan graad. Als die een bevredigend antwoord verschaft dat past binnen ons denkpatroon, dan verdwijnt onze vraag en stopt de zoektocht naar het antwoord. Zelfs als het antwoord fout is zullen we geen twijfels hebben omdat we tevreden waren met zijn antwoord en hij toch deskundig geacht wordt.

Echter zolang we twijfels hebben zullen er vragen oprijzen die ons dwingen naar antwoorden te zoeken. De oplossingen verschijnen door studie, training, meditatie en onderlinge discussie. Deze oplossingen zullen nieuwe vragen doen oprijzen en onze kennis zal steeds verder uitgebreid en verdiept worden.

We kennen de voorbeelden van Zenmeesters die een antwoord geven in de vorm van een "Koan". Een schier onoplosbaar probleem. Dit om de leerling te prikkelen nog meer zijn best te doen om het antwoord op zijn vraag te vinden.

Een goede leraar zal dan ook vragen zodanig beantwoorden dat die stimuleren om verder te gaan

Een van mijn leraren zei ooit tegen me: "Als je een vraag hebt stel hem dan volgend jaar. Als de vraag dan veranderd is vraag het dan het jaar daarop. Als de vraag dan weer veranderd is stel hem dan het jaar daarop." Ik kan me niet herinneren dat hij ooit een vraag heeft beantwoord.

Om onze studie van het aikido levend te houden moeten we altijd vragen hebben die niet beantwoord worden. Door voortdurende training en meditatie zullen antwoorden zich openbaren, die wederom nieuwe vragen zullen opwerpen. Aikido is een dynamisch geheel dat voortdurend aan verandering onderhevig is. De weg naar eenheid met de ki van het universum is een individueel pad. Antwoorden op vragen die tijdens het belopen van dat pad opkomen zijn alleen binnen ons zelf te vinden.

Ad Voogels.  
10 Mei 2022.

