

Leven in het nu.

We hopen altijd dat een ander het antwoord heeft.
Dat het op een andere plek beter zal zijn.
Dat ooit alles duidelijk zal zijn
Maar dit is wat het is.

Niemand heeft het antwoord.
Nergens zal het beter zijn.
En alles is er al.

In het diepste van je wezen ligt het antwoord.
Luister naar je hart.
En weet dat het enige wat je te doen staat is zijn.

Lao Tse.

Lao-Tse, ook wel Laozi genaamd, was een Chinese filosoof, die meestal in de 6e eeuw v.Chr., tijdens de Periode van Lente en Herfst wordt geplaatst, 604 v.Chr. - 507 v.Chr. Hij is naar men zegt één van de stichters van het taoïsme.

