

Blind, doof en onhandig?

De volgende zin schoot laatst door mijn gedachten; “De zwarte tulp is weer in opkomst”. Wat kan de betekenis daar van zijn? Voor een liefhebber van tulpen kan het betekenen dat er gezocht wordt om een zo donker mogelijke tulp te kweken. Voor een voetbalfanaat kan het betekenen dat er weer een talent op komst is met de kwaliteiten van de grote voetballer “Ruud Gullit”. Voor de beleggers op de beurs kan het de dreiging van een beurskrach betekenen zoals die plaats vond in de 17^e eeuw.

Onze taal is het meest geschikt voor het doorgeven van berichten en het weergeven van feiten en data. Wanneer het gevoelens, emoties of ervaringen betreft is de taal minder geschikt omdat we ons ook moeten inleven in bedoeling van de spreker of schrijver.

Ki saying 1: “het doel van onze training” is ooit geformuleerd door Koichi Tohei. Bij zijn overwegingen horen inzicht, gevoel en jarenlange ervaring. Vervolgens is het ten behoeve van anderstaligen zo goed mogelijk vertaald naar het Engels.

Lees je het motto voor de eerste keer dan denk je: “ik snap het”. Vervolgens hoor je een leraar daar over praten dan verandert je inzicht. Dat inzicht is afhankelijk van de eigen interpretatie en van de toevoeging die de leraar doet.

Anders gezegd; de betekenis van de ki saying licht niet vast maar blijft onderhevig aan de interpretatie van de lezer.

Wat geschreven is kun je niet lezen.

Wat gezegd wordt kun je niet horen.

Wat getoond wordt kun je niet nadoen.

Wat je wel kunt doen is zelf aan de slag gaan met training, oefening en meditatie.

Open jezelf naar je omgeving toe wees je daarvan bewust, laat nieuwe dingen toe en accepteer het moment. Dan zal het echte leven zich voor je neus ontfouwen.

